



ΚΕΝΤΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ ΤΗΛ: 270727-222594

ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ ΤΗΛ: 919113-949422

ΕΠΩΝΥΜΟ:.....

ΟΝΟΜΑ: .....

ΤΜΗΜΑ: .....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .....

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**  
(5/2/2017)

**ΟΜΑΔΑ Α΄**

**A1**

Να γράψετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:

- α) ευημερία
- β) Εθνικόν Κομιτάτον
- γ) ΕΑΠ

**Μονάδες 15**

**A2**

Να σημειώσετε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα σε κάθε πρόταση. Σε περίπτωση λάθους να δοθεί η σωστή απάντηση.

1. Μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση με στόχο να νομιμοποιήσουν τις μέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά.
2. Η αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών.
3. Η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, στο οποίο η ετυμηγορία δεν ήταν υπέρ του βασιλιά.
4. Ο Μικρασιατικός πόλεμος έληξε τον Αύγουστο του 1921 με ήττα και υποχώρηση του ελληνικού στρατού.

5. Στους κατοίκους της Ανατολικής Θράκης δόθηκε προθεσμία ενός μήνα για να εκκενώσουν την περιοχή.

**Μονάδες 10**

**A3**

Να παρουσιάσετε το ρόλο και τους στόχους του ΔΟΕ που επιβλήθηκε στην Ελλάδα μετά την πτώχευση του 1893 και ιδιαίτερα μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.

**Μονάδες 15**

**A4**

Να παρουσιάσετε τις απόψεις του Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

**Μονάδες 10**

**ΟΜΑΔΑ Β'**

**B1.**

Μελετώντας τις παρακάτω πηγές και συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε:

α) στην εξέλιξη της αριστερής ιδεολογίας-αριστερών κομμάτων στον ελληνικό χώρο κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, (μονάδες 15)

β) στις συνθήκες γένεσης του Σ.Ε.Κ.Ε. και στις βασικές αρχές του. (μονάδες 10)

**Μονάδες 25**

**ΚΕΙΜΕΝΟ 1**

...Στις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 εκλέγονται για πρώτη φορά σοσιαλιστές και αγροτιστές βουλευτές, εκπροσωπούνται δηλαδή στη Βουλή πολιτικές τάσεις που διακηρύσσουν ευθέως τη σχέση τους με συγκεκριμένες κοινωνικές τάσεις. Η σημασία του γεγονότος αυτού στην ελληνική περίπτωση δεν πρέπει όμως να υπερεκτιμάται. Οι 3 σοσιαλιστές βουλευτές που εκλέγονται εκπροσωπούν περισσότερο κάποιες ασαφείς προσοσιαλιστικές τάσεις, γι' αυτό και η οργανωμένη σοσιαλιστική παρουσία που εμφανίζεται με το Σ.Ε.Κ.Ε. από τις εκλογές του 1920, και μετά, δε φαίνεται να κληρονομεί σχεδόν τίποτα από αυτή την πρώτη εκλογική σοσιαλιστική αναλαμπή του 1910.

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 6, «Η εθνική ολοκλήρωση, 1909-1922»,  
«Οι εκλογές 1910-1920», σελ. 34

**ΚΕΙΜΕΝΟ 2**

Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1918 ως το 1925, δηλαδή από την ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε. ως την «μπολσεβικοποίηση» του Κ.Κ.Ε., ενδιαφέρεται

(πρώτιστα αλλά όχι αποκλειστικά) για την οικονομική και πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης. Η ταυτόχρονη εμφάνιση της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Κ.Ε. και η «οργανική» τους σύνδεση από το 1920 ως το 1926 κατέστησε πρόδηλα συμφυείς τους τρεις όρους αυτής της προβληματικής: οικονομική ή «επαγγελματική» οργάνωση, πολιτικό κόμμα και εργατική τάξη. Η δέσμη των ιδεών που χρησιμοποιήθηκε για την επαρκή αντιμετώπιση τους σφραγίστηκε στην αρχή από τη συγκυρία της γένεσης ενός ενιαίου σοσιαλιστικού εργατικού κόμματος και μετά από συνεχείς αναβολές -πάντως κατά την περίοδο των απεγνωσμένων προσπαθειών ανασύστασης της Β' Διεθνούς - και, εννοείται πριν από τη συγκρότηση της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 6, «Η σοσιαλιστική σκέψη», σελ. 263-264

### ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Στο μεταρρυθμιστικό πόλο της Αριστεράς από προπολεμικά κυριαρχούσαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και οι υπόλοιποι Κοινωνιολόγοι, που προέρχονταν από επιφανείς οικογένειες και είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, προσπάθησαν, με βάση τα κομματικά και ιδεολογικά πρότυπα της Δεύτερης Διεθνούς, να στήσουν ένα μαζικό φορέα, το Λαϊκό Κόμμα. Σύντομα αυτό διαλύθηκε και ενσωματώθηκε από το κοινοβουλευτικό σύστημα, αξιοποιώντας την οικογενειακή πολιτική τους πελατεία, αλλά διατηρώντας και ένα μεγάλο μέρος από τις σοσιαλιστικές τους ιδέες. Μετά τους βαλκανικούς πολέμους εντάχθηκαν στο Κόμμα Φιλελευθέρων, διατηρώντας πάντως την αυτονομία τους και τις στενές τους σχέσεις με τις εργατικές και αγροτικές οργανώσεις. Το 1917 κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. [...]

Η απογοήτευση από την πολιτική των μοναρχικών όσο και της κυβέρνησης Βενιζέλου είχε στο μεταξύ διευκολύνει την αυτονόμηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, όπου κυριαρχούσε η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, μόλις έληξε ο πόλεμος στην Ευρώπη, πρωτοστάτησε στην οργάνωση του Σ.Ε.Κ.Ε., ενώνοντας κυρίως νέους εργάτες, διανοούμενους και άτομα από μειονότητες. Οι αντιλήψεις τους επηρεάστηκαν από τη νίκη των σοβιέτ στη Ρωσία. Πίστευαν ότι η επανάσταση θα εξαπλωνόταν στα Βαλκάνια και οραματίζονταν την άμεση ομοσπονδιακή ένωση των λαών της περιοχής, καταγγέλλοντας τις συγκρούσεις των εθνικών κρατών και ιδίως τις νέες πολεμικές περιπέτειες στην Ουκρανία και στη Μικρά Ασία, όπου είχε οδηγήσει τη χώρα ο Βενιζέλος.

Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 15, «Νεώτερος ελληνισμός, 1910-1940» «Αριστερά στο Μεσοπόλεμο», εκδ. Δομή, σελ. 471-473

### B2.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία της παρακάτω αυτοβιογραφίας να σχολιάσετε τη φράση του σχολικού βιβλίου «η κινητικότητα των προσφυγών υπήρξε

μεγάλη, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια»μετά την καταστροφή του 1922 και την έλευση χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα.

Μονάδες 25

### ΚΕΙΜΕΝΟ

Δύο χρόνια που καθήσαμε στην Ήπειρο, ήρθε μία διαταγή του υπουργείου όσοι Τούρκοι είναι στην Ήπειρο θα φύγουνε στην Τουρκία. Και Ελληνοπροσφυγες θα αναλάβουνε τα σπίτια τους και τα κτήματα τους.

Και επειδή δε φύγανε οι Τούρκοι, αναγκαστήκαμε να κάνουμε παράπονα στο υπουργείο: εφόσον δε φεύγουν οι Τούρκοι, να μας δείξετε μέρος.

Και μετά ήρθε διαταγή απ' το υπουργείο να λέγει ότι, εφόσον οι Έλληνες που μείνανε στην Κωνσταντινούπολη δεν πρόκειται να πάνε στην Ελλάδα, το ίδιο και αυτοί να μην πάνε στην Τουρκία. Γι' αυτό μεταξύ σας να σχηματίσετε μια επιτροπή, να βρουνε άλλο μέρος.

Και μεις τι να κάνομε, ετοιμαστήκαμε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1926 και ήρθαμε εις τον Πειραιά. Εκεί καθίσαμε δύο μήνες και μετά ήρθε ένας υπάλληλος απ' το υπουργείο και μας λέγει πού θέλετε να πάτε, και μεις γραφήκαμε να μας στείλουν στη Μακεδονία.

Ημείς ήμασταν μόνο από το χωριό μας 200 κάτοικοι. Δεν πέρασαν δύο ημέρες, ήρθε διαταγή απ' το υπουργείο για να πάμε στη Μακεδονία.

Την άλλη ημέρα οι μισοί πατριώτες φύγανε στη Μακεδονία και οι μισοί μείναμε στον Πειραιά, για να πάμε την άλλη ημέρα.

Στο μεταξύ ήρθε ένας γέρος και μας ρώτησε: «Παιδιά μου, βλέπω ετοιμαζόμαστε, η πορεία σας για πού είναι;»

«Θα πάμε στη Μακεδονία»

«Τότε να σας πω κάτι αν θέλετε να ακούτε. Κοντά στην Αθήνα ένας συνοικισμός γίνεται. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτού του συνοικισμού, κι εγώ είμαι πρόσφυγας Κωνσταντινοπολίτης. Εφόσον είμαστε πατριώτες, να σας προστατεύσω. Για καλό, αν θέλετε, να πάμε μαζί με 23 ονοματέους για να δήτε το χωριό.» Έτσι μείναμε σύμφωνοι.

Αυτόν τον πρόεδρο τον λέγανε Χρήστο Καμπανίδη. Πήγανε οι δικοί μας εις το χωριό Ανάβυσσο και βρήκανε καλό το χωριό και δεχτήκανε να μείνουμε εκεί. Η επιτροπή που εστείλαμε ήρθανε στον Πειραιά, τους ρωτάμε:

«Καλό είναι το χωριό που πήγατε και είδατε;» Λένε: «Μη συζητάτε καθόλου, απ' αύριο θα πάμε, είναι πολύ καλό χωριό».

Και τώρα οι άλλοι πατριώτες που φύγανε στη Μακεδονία και μας περιμένουνε εκεί;

Την άλλη ημέρα πήγαμε στην Ανάβυσσο. Μετά μια εβδομάδα εστείλαμε ένα γράμμα, ότι ημείς βρήκαμε ένα χωριό κοντά στην Αθήνα, αυτό το χωριό ονομάζεται Ανάβυσσος. Μετανοήσανε που φύγανε από κοντά μας αλλά τι να κάνουνε; Αποκλείονταν για να έρθουνε πίσω, και έτσι αυτοί μείνανε στη Μακεδονία και μεις ήρθαμε στην Ανάβυσσο.

[www.de.sch.gr/mikrasia](http://www.de.sch.gr/mikrasia), αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του  
Αναστασίου Ασλάνογλου